



**Daniel Frank Nieuwboer**

*Maar Jezus zei: "Ik ben de opstanding en het leven.  
Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft,  
en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven".*

Johannes 11:25 -26

Plotseling uit onze levens vertrokken naar zijn Hemelse Vader

## Daniel Frank Nieuwboer

Onze Daniel is bij ons thuis.

Op donderdag 29 december van 20.00-23.00 uur willen wij al zijn vrienden en de jongeren die Daniel goed kenden bij ons thuis uitnodigen om samen afscheid van hem te nemen.

Op zaterdag 31 december van 15.00-17.00 uur is er bij ons thuis de mogelijkheid om van Daniel afscheid te nemen en ons te condoleren.

De dankdienst voor zijn leven, zal worden gehouden op maandag 2 januari om 14.15 uur in de Zuiderkerk, Kostverloren 2 te Bunschoten-Spakenburg. Deze dienst zal worden geleid door ds. N.J. Rietveld-de Jong en ds. R.J. van Elderen.

Voorafgaand aan de dankdienst is er gelegenheid om ons te condoleren van 12.00-14.00 uur in gebouw Kostverloren.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats De Akker, Akkerweg 3 te Bunschoten-Spakenburg.

Wees welkom om elkaar na de begrafenis te ontmoeten en herinneringen aan Daniel te delen in gebouw Kostverloren tegenover de Zuiderkerk.

De dankdienst is online te volgen via de website van de kerk [www.gkbs.nl](http://www.gkbs.nl).

\* 26-05-2005

† 25-12-2022

Hij was onze leuke, lieve, gezellige, lange, luidruchtige en zorgzame jongen; we gaan hem zo missen!

Mark en Paulien  
Jennifer

Romy

Oma Anneke  
Opa Henk en Oma Henny

Eemdijk 8  
3754 NH Eemdijk